

Formanden/Jesper Bahnes beretning om året 2022 i Munkebo Bakkes Venner:

Der har i årets løb været en del aktivitet.

Vi fik jo endelig Den Kongelige opera på besøg, efter aflysningen pga. dårligt vejr året før. Det var en meget stor oplevelse for de ca. 1200 der deltog.

Det blev en flot aften – der indledtes med at Claus F. Sørensen fra Ladby Museet fortalte om Bakkens liv og fund.

Det var en aften, hvor mange frivillige medlemmer bakkede op med hjælp – mange tak for det.

1. maj holdt socialdemokratiet møde med bl.a. forsvarsministerens tale.

I juni havde vi besøg af 5.klasses elever fra Munkebo Skole, de legede vikinger og fik Bakkens historie med i rygsækken. Det blev gennemført med Inge Svensmark som primus motor. Der var 3 5.klasser i år, så her var vi haft Inge – Jesper og Elsebeth i gang i 3 dage.

Stor tak til Inge Svensmark for indsatsen.

Labyrinten er blevet renoveret lukket huller og klippet grundigt ned - igen med stor hjælp fra de gæve pensionister.

K.D. aflyste grundlovsmødet i år. – (Vist kaos efter ny formand)

I juni havde vi koncert med Lindø Koncert Band – hvor vi stod for salg af kaffe/kage øl og vand. En hyggelig eftermiddag med en del publikum.

SCT.Hans aften blev en meget smuk aften på Bakken.

Der var ca. 400 besøgende og Kertemindes Musikskole havde vi et fint samarbejde med og det resulterede i at vi fik Basement Dwellers til at underholde, det var en stor succes.

Musikskoleleder Ole Vels Poulsen har vi fået et fint samarbejde med, der kan udvikles. Arrangementet d. 23.juni lykkedes ikke mindst, da vi fik stor opbakning fra Henning og Merete Nielsen - Lene og Pauli Hauge. Desuden opbakning fra Bakkens Venner ved oprydning.

Jeg synes Munkebo Bakke fortjener en Sct.Hansfest, og håber det bliver muligt at fortsætte som tradition.

Opera og Koncert med Lindøorkesteret og Sct.Hans var gode arrangementer, der var med til at bidrage til Bakkens renome - og ikke mindst foreningens gode regnskab.

Der kommer rigtig mange på besøg på Munkebo Bakke –

Når jeg er på Bakken er der mange interesserede, der så får historien med uden betaling.

Men ang. betalt guidning - er det stadig aktuelt.

og her er der et samarbejde med Turistforeningen og Minibyen.

Indtjeningen ved guidning har ikke været så stor i 2022,

der har været megen ændring på personaleledelsen og vilkårene på turistkontoret

og det er måske en af årsagerne. Der er kommet et helt nyt koncept for turistforeningens vilkår – det kræver opfølgning.

I september havde vi kommunes nye tilflyttere på besøg i forbindelse med deres busrundtur i kommunen sammen med borgmesteren.

Her får de guidning om Bakkens historie og vi sørgede for at hente og servere kommunens traktement med sandwich og drikke.

Inden gravearbejdet ved legeskibets plads var Claus F. Sørensen fra Ladbymuseet ude for at sikre sig, at der ikke var vigtige fund, der hvor skibet skulle ligge.

Efter et stort gravearbejde med at forberede legeskibets plads, lykkedes det endelig i december, at få Legeskibet sat op på Munkebo Bakke.

Det var et langt og sejt forløb. Men nu står det så flot og knejser på Bakken

Tak til Kommunen – Albani- og Vindmøllefonden og ikke mindst alle de frivillige og de gæve pensionister for at gøre det muligt.

Vi holdt i begyndelsen af december en indvielse af vikingeskibet med taler - viking- og børnehavebørn på besøg.

Der kom ca. 100 gæster, der blev trakteret med pølser m. brød øl og vand og vikingeskibskage og kaffe.

Vi har i 2022 fået lavet en meget fin turistpjece med - Odense havn – Munkebo kro – Rema1000 - Spar – Netto og Fakta - som sponsorer.

5000 stk. pjecer, der på bedste måde fortæller om Bakkens kvaliteter og oplevelser. De er fordelt på turistkontorer – campingpladser- bibliotek - kro m.m.

Nu hvor legeskibet endelig er kommet er pjecen helt up to date, da skibet blev nævnt i den.

Pjecen skal nok genoptrykkes i 2024. Da det svinder i beholdningen.

Hærværk skal man så også forholde sig til i det offentlige rum.

I det sidste år er det gået ud over et bord, der er brændt totalt ned.

2 borde blev overmalet af 9. klasse ved deres afslutning – men desværre har vi ikke fundet de skyldige.

Der har været tændt bål på græsset et par steder – der har været smadret en masse glas og flasker ved infohuset og for nylig blev infoskabet smadret.

Endelig oplever vi også unge der tager stoffer o.l.og kører på knallerter i området m.m.

Det er trist at, man skal opleve at ikke alle efterlever de skrevne regler og sætter pris på, at der skal være pænt i områderne.

Stormen lavede også ravage, så vi måtte have ny sokkel til flagstangen

Også lidt om de første 3 måneder i 2023:

Vi flager på de fleste offentlige flagdage og har i år fået doneret en vimpel af Hans Jørgen Hansen.

Vi er begyndt, at forberede området til den kommende lille miniby, der skal indeholde Bakkegården – Restauranten og det gamle tårn.

I påsken kan man i Minibyen opleve, at der arbejdes på restauranten til Bakken.

Desværre bliver projektet lidt forsinket, da Arne i Minibyen mangler aktive frivillige, så hermed en opfordring til dem, der kunne tænke sig, at hjælpe med det i Minibyen.

Men vi ved bygningerne kommer og fortsætter med at færdiggøre området, hvor de skal stå. Nordeafonden har netop givet en donation på 32.000kr til formålet, så det er finansieret.

I den sidste tid er der knoklet med kabler og lys på Bakken -

200 m kabler og 200m. dækbånd er lagt – med NEF som sponsor for materialet.

Kommunen kom med rendegraver og har ydet en stor hjælp mht. at gøre det muligt.

Og igen er der stor tak til frivillige hjælpere og gæve pensionister.

Og i sidste omgang er det lyset på Legeskibet - der er kommet på plads.

Det var stort - da vi kunne prøve lyset af og skal nu have indstillet det tidsmæssigt rigtigt.

Men legeskibet skulle jo også sejle i noget der ligner vand og en fond har gjort det muligt at realisere det. Da vi fik 55.000 til belægningen.

Her var de frivillige og gæve pensionister igen aktive, da der her var et stort arbejde mht. at klargøre området.

Nu forestår arbejdet med at få vikingeskibets område færdigt, vi satser på bænke og infotavler.

Som I kan høre var alt det der foregår på Bakken ikke lykkedes uden frivillige hænder.

Derfor vil jeg slutte med at sige kæmpe tak til alle der er med til at udvikle Munkebo Bakke og gøre alt dette muligt.

Mange tak til træmænd – tovmænd - mastemænd – malemænd – pengemænd – kommunemænd – gæve pensionister – Albani – Vindmøllefonden - NEF- Edringtonfonden - JK-Montage og Entreprenørgården. Desuden også tak for samarbejde med Park og Vej.

Særlig tak til dem der hjalp med labyrint / hækkeklipping – den hjælp fik vi omsat til at kommunen så hjalp med rendegraver 1½dag. Et arbejde der ville kræve mange timer ellers.

Men også tak til alle medlemmer, der ved deres bidrag med kontingent og ikke mindst arbejdsindsats sikrer foreningens virke.

Fgl. opgaver står foreløbig på dagsordenen for 2023:

Færdiggørelse af området ved legeskibet.

Evt. indvielse af området, som den nye bestyrelse skal planlægge.

Kommunen har nu muligheder for at komme i gang med dyrefoldene, da ansøgningen hertil er imødekommet,

Det var det - vi fortalte om på sidste års generalforsamling. Hvor Park og Vej fremlagde deres visioner. Det var fine ord landskabsarkitekten kom med dengang -og nu sker det, man er så småt i gang.

Men man må væbne sig med tålmodighed – da man i kommunalt regi lærer, at ting tager tid!

Jeg vil nævne til sidst, at der er spændende nyt at se frem til, da Claus fra Museet netop har fortalt, at der er givet tilladelse til at fortsætte med arkæologiske udgravninger på Munkebo Bakke. Men tidspunktet for at gøre det kendes endnu ikke. Men godt at have noget at glæde sig til.

Nu er det op til den nye bestyrelse, hvad der mere skal foregå i det kommende år.

Dette var så min sidste beretning, som formand for Munkebo Bakkes Venner.

Jeg er i år på valg og kan ikke fortsætte.

Min hørelse er elendig og gør det ikke muligt at fortsætte som formand. Derfor må jeg stå af.

Jeg vil benytte lejligheden til at takke Kaj – Willy – Niels-Jørn – Helge og specielt Elsebeth for Jeres arbejde for foreningen – og også en tak til Palle og øvrige i Virk og Gro

Lidt har vi da nået siden vi fik foreningen Munkebo Bakkes Venner i gang.

Og det er mit inderligste ønske at Bakken altid vil være et sted man har lyst til at besøge

Mvh. Jesper Bahne